

Filippavej 33 (Hundstrup gl. sogn)

Foto/tekst (HJ og IR)

Type ejendom/navn:

Matr. 28a

(11. alm. vurd.1956-3,6ha/ejendomsværdi kr.24,000)

Ejerlav: Hundstrup by

Postkortbillede af Axel Rasmussens ejendom Bagerst ses Hundstrup kirke.



Filippavej 33

Historiske oplysninger

Ejendommen er opført i år 1808 som et fæstehus tilhørende Herregården "Flintholm". Ejendommen blev opført tæt ved Hundstrup Kirke, og denne placering, som nærmeste nabo til kirken gjorde, at der dengang blev lavet en aftale om, at kirken altid måtte bruge den til ejendommen tilhørende markvej. Denne aftale var vigtig, for at kirken kunne vedligeholde hegn og gærder langs kirkegården på nordsiden. Aftalen gælder også den dag i dag.

Denne markvej gik længere ud mod Eskebjerg. Derfor blev denne til en offentlig kirkesti og som navnet siger, kunne folk fra Eskebjerg bruge den kortere vej, når de dengang til fods skulle til kirke. Kirkestien blev vedligeholdt, så folk kunne færdes sikkert på den lille vej.

Ejendommens beboere:

Den første, der står som beboer i huset, var en Hans Cortsen. Han bor på ejendommen til år 1817

Samme år står Niels Jensen som ny beboer også som fæster.

Næste fæster på ejendommen er en Niels Mortensen, han flytter ind den 8-12-1843, nu med fæstebrev til Flintholm herregård.

Næste fæster var en N. Nielsen, han bor i ejendommen fra 1895 til 1898, nu som småredsel d.v.s. man skulle årligt afgive produkter, aftalt med ejeren af ejendommen Herregården "Flintholm".

Sidste fæster var en Hans Brandt Andersen. Han bor på ejendommen fra 24-9-1904 med fæstebrev.

Første ejer blev Axel Marius Rasmussen. Han flytter ind den 15.04.1919 nu med skøde på ejendommen - Matrikel 28-9k. Her er ejendommen frikøbt fra "Flintholm".

Axel Rasmussen bor med sin hustru Marie samt deres tre børn Karl, Else og Henning på den lille ejendom. Karl og Else forblev ugifte, men kom ofte på besøg. Henning blev gift og fik børn.

Ejendommen var på 7 tønder land, hvilket var nok til at familien kunne brødføde sig selv. På ejendommen var en nordbagge, fire køer, lidt kalve og kvier, et par grise og lidt høns.

Axel blev senere en del af et nabofællesskab med Johannes og Valborg Rasmussen, Laurits Rasmussen og Kristian Lolk. Indkøbte de gennem Sammen årene flere maskiner, f.eks. en selvbinder, en ajletønde, en firerækket såmaskine og en tromle. De fire husmænd lånte også heste til markarbejdet hos hinanden.

Ejendommen passede Axel med største omhu. På billeder fra den gang ses en stor køkkenhave på jordstykket foran huset. Dette gjorde familien selvforsynende med alt hvad haven kunne levere.

Da Axel på grund af alderdom ikke kunne passe jorden mere, blev jordtilliggendet forpagtet ud. Axel tilbød sit arbejde til Poul Helge Rasmussen, der var nærmeste nabo og havde gartneri med flere drivhuse. Her arbejdede Axel de timer, han havde lyst til med alt lettere forefaldende arbejde i de lune drivhuse. Axels løn var 2 kroner, og han ville ikke have mere, selv om Poul Helge ofte foreslog en lønstigning.