

Åbyvej 2 (Hundstrup gl. sogn)

Foto/tekst (HJ og IR 2022)

Type ejendom/navn: Hundstrup gl. skole

Matr. 1a

Ejerlav: Hundstrup by

(11 alm. vurd 1956 / ejendomsværdi kr. 45,000)

Historiske oplysninger:

Skolen er bygget ca år 1860 og udbygget omkring år1905

Degneboligen (med det røde tag) senere førstelærebolig ses på nederste foto.

Den første skolebygning



Foto 1964





Skolebillede Hundstrup år 1900



Skolebillede Hundstrup år 1915



Skolebillede Hundstrup 1917



Skolebillede Hundstrup 1946



Skolebillede Hundstrup 1951

Øverste række fra venstre: Henry Jakobsen, Ejnar Christensen, Erna Jensen, Grethe Skytte, Klara, Frits Jæger, Lærer: Johannes Pedersen, Harry Jakobsen, Gudrun Thomsen, Tove Jensen, Jonna, Klaus Engberg, Birthe Stokholm, Karl Ejner Andersen

Nederste række fra venstre: Doris Haugegård, Bente Hansen, Birgit Bondegård, Kirsten Søgård, Jytte Bødker, Rigmor Pedersen..

Skolen i Hundstrup.

Medforfatter til denne beretning og skoleelev på Hundstrup skole fra 1947 til 1956, Harry Jakobsen skriver:

Referat fra skolekommissionens møder: (Afskrift fra protokol)

I begyndelsen af 1950erne udspillede der sig lidt af et drama i og omkring skolestuerne i Hundstrup skole.

Den 8. juni 1949 holdt skolekommissionen møde på grund af pastor Jacobsens udtrædelse af skolekommissionen, som ny formand valgtes husmand Johannes Rasmussen, de øvrige valgte var A.P. Lund, Henrik Jæger, Valdemar Rasmussen og Ingeborg Jensen. Ved dette møde blev det oplyst, at lærer ved Hundstrup skole, Johan Sørensen Horst, havde søgt og fået førstelæreembedet ved Stenløse skole, derfor skulle der findes nye lærerkræfter til besættelsen af stillingen.

Den 27 febr. 1950 holdt skolekommissionen møde for at indstille en ny lærer til det ledige embede. Lærer Vagn Poulsen blev enstemmigt valg, han kom fra et embede på Askø.

En tid efter ansættelsen af den nye lærer, startede uroen om måden han underviste på.

Onsdag d. 1. november 1950 holdt skolekommissionen møde, der vedtog man at sende lærer Poulsen en skrivelse angående seksualundervisningen ikke var ønskelig.

Den 12. febr. 1951. holdt skolekommissionen møde. Tilstede var Amtsskolekonsulent Petersen, Skårup hvor man behandlede sagen angående lærer Poulsons undervisning.

Amtsskolekonsulenten havde fået bemyndigelse fra lærer Poulsen om at sige til skolekommissionen, at han ville søge andet embede, eventuelt bytte embede med en anden snarest muligt

Skolekommissionen gav herefter Amtsskolekonsulenten bemyndigelse til at sige til lærer Poulsen, at dette kunne tiltrædes, men sidste frist er til sommerferien 1951

Den 20. febr. 1951 holdt skolekommissionen møde, tilstede var Amtsskolekonsulenten og sognerådsfor - Manden. Amtsskolekonsulenten havde fået bemyndigelse af Lærer Poulsen til at sige, at han nu ikke ønskede at flytte. Skolekommissionen vedtog derfor at lade sagen gå videre.

Den 3. marts 1951 holdt skolekommissionen møde, tilstede var Statsskoleinspektør Påskesen, Skive og Førstelærer J.K. Basse Søgård og lærer Poulsen og man forhandlede om en fredelig løsning, hvor det blev vedtaget, at han ikke fortæller om biologi og seksuallære angående mennesker, og lidt bedre disciplin og dermed er sagen bilagt, indtil tvivlspørgsmål melder sig igen. Lærer Poulsen har indvilliget sig i, at søge andet embede.

Den 11. sep. 1951 holdt skolekommissionen møde, man behandlede sagen angående lærer Poulsen, man vedtog at undersøge sagen nærmere. Endvidere vedtog man at Astrid Christensen og Johs. Rasmussen rejser til København og taler med undervisningsministeren angående afskedigelsessagen med Lærer Poulsen.

Den 21. febr. 1952 holdt skolekommissionen møde, tilstede var det samlede sogneråd. Man behandlede en skrivelse fra Lærer Poulsen, som søger sig sat uden for nummer et år fra 1. april 1952 at regne, som grund for hans ansøgninger er, at han har fået et prøveår ved København skolevæsen. Der blev enstemmigt givet tilladelse til dette fra skolekommission og sogneråd.

Fra 1. april 1952 er Lærer Vagn Poulsen fratrukket stillingen som andenlærer ved Hundstrup skole for at få et prøveår ved Københavns skolevæsen.

Referat fra skolekommissionens møder slut.

"Røre omkring en Hundstruplærers Undervisningsmetoder"

Ordret afskrift fra Svendborg Avis d. 14. febr. 1951

En stor del af Forældrene har indsendt en Protestskrivelse til Skolekommissionen, der har resulteret i, at Læreren tager sin afsked.

For et Aars Tid siden blev Lærer Poulsen paa Askø "bortvist" fra Øen, fordi man ikke kunde godtage hans frie Undervisningsmetoder, og han har nu ogsaa foraarsaget Uro i Hundstrup paa Sydbyn, hvor han siden har virket som Andenlærer. Især hans Seksualundervisning – eller som han selv siger Biologiundervisning har vagt Opmærksomhed.

En stor Del af Forældre med skolepligtige Børn i Hundstrup sogn indsendte for nogle Dage siden en Skrivelse til Skolekommissionen. Man udtalte i denne Tvivl om, at Lærer Poulsons Undervisning var forsvarlig, og man bad Skolekommissionen foretage en nøje Undersøgelse af Forholdet. Hvis det viste sig, at han Undervisningsmetoder var uforsvarlige, krævede man ham afskediget.

Formanden for Skolekommissionen, Husmand Johs. Rasmussen og Amtsskolekonsulent L.Chr. Pedersen

Skaarup, havde i Gaar en Forhandling med Lærer Poulsen. Resultatet af denne blev, at Lærer Poulsen fratræder til Sommer, idet han vil prøve at få en Stilling hvor han – efter hvad han selv udtaler – kan få lov at boltre sig frit.

Ikke kompetent?

De paagældende Forældre i Hundstrup Sogn bebrejder Lærer Poulsen, at hans Undervisning i Regning ikke er effektiv nok. Det er saaledes hændt adskillige gange siger man i Sognet, at han har skrevet "rigtig" ud for Stykker, som var forkerte, men Hove anken mod ham gaar ud paa, at han har foretaget Seksualundervisning. Man mener ikke han er kompetent til at undervise i et saadant Fag, men i øvrigt er der, saa vidt vides, Iblandt Underskriverne principiell Modstand med Seksualundervisning.

"Ikke Tale om Seksualundervisning, men Biologi"

Lærer Poulsen oplyser hertil, at der aldrig har været Seksualundervisning paa Skolen, og han kan ikke se, at hans Undervisningsmetoder er uforsvarlige. Han gaar frem efter samme Retningslinjer, som anvendes paa saa mange andre Skoler, og der har ikke været Tale om Seksualundervisning, men om Biologi.

Han har omtalt Blomsternes Bestøvning, hvorefter Sæd og Æg i Forening danner Frø. Han har over for Børnene udtalt, at denne Befrugtningsmetode er almindelig hos alle højerestaaende Planter og Dyr, herunder Menneskene. Lærer Poulsen oplyser, at da han forklarede dette under Forhandlingen i Gaar, Udbrød Skolekommissionens Formand: "Den sidste Bemærkning skulde De aldrig være fremkommet med over for Børnene"

For nogen Tid siden udsendte Lærer Poulsen Skrivelser til Forældrene om, hvorvidt de ønskede Seksualundervisning i Skolerne. En Trediedel svarede Ja, men Hovedparten af Forældrene var imod, og et lignende Standpunkt indtog Skolekommissionen. I øvrigt har det undret ham, at Forældre til Børn, som han ikke underviser, har underskrevet Protestskrivelsen til Skolekommissionen. Andre Forældre har ifølge Lærer Poulsen fortrudt og trukket deres Underskrift tilbage.

Jeg er egentlig ogsaa Modstander af Seksualundervisning i Skolen, fortsætter Læreren. Jeg mener, at det først og fremmest er Forældrenes Pligt at orientere Børnene om disse Problemer, men sker det ikke, er det naturligt, at Skolen træder til. Jeg har for resten ogsaa tilbudt Forældrene at undervise de store Piger i Smaabørnsopdragelse, men heller ikke en saadan Undervisning ønskede Forældrene. I det hele taget vil jeg gerne understrege, at jeg ikke har foretaget Seksualundervisning, men at der kun har været Tale om simpel Biologi. Med Hensyn til Regneundervisningen har jeg blot dels taget Hensyn til Børnenes individuelle Stade, Dels i saa vid Udstrækning som muligt ladet dem arbejde selv da jeg mener, det er det sundeste. Jeg har saaledes overladt dem Facitlister, for at de selv kunne efterkontrollere, om deres Resultater var rigtige. Lærer Poulsen udtaler sluttelig, at han ønsker Arbejdsro, og for at undgaa spektakler har han indvilliget i at forlade Skolen.

Læreraffæren i Hundstrup til Danmarks Lærerforening.

En skarp Udtalelse fr Skolens Førstelærer.

Ordret afskrift fra "Fyns Venstre blad" d. 15 febr. 1951

Lærer Vagn Poulsen, der har vagt Uro i Hundstrup Sogn paa Grund af sine Undervisningsmetoder, har som omtalt efter en Forhandling med Skolekommissionens Formand og Amtsskolekonsulenten indvilget i at tage

sin Afsked til Sommer, men efter hvad han nu udtaler, har han fortrudt denne Beslutning, og han agter i hvert Fald at lade Sagen gaa videre til Danmarks Lærerforening.

Den væsentlige Anke i de paagældende Forældres Protestskrivelse gaar som omtalt først og fremmest ud paa, at han har foretaget Seksualundervisning – selv siger han, at der kun har været Tale om Biologiundervisning, endvidere at hans Regneundervisning ikke har været effektiv nok, og nu oplyses det, at Forældrene ogsaa bebrejder ham, at han ikke har bedt Fadervor med Børnene i 4. Klasse.

Jeg har bedt Fadervor med Børnene i 3. Klasse, hvor Børnene skal opgive det til Eksamen, men ikke med Børnene i 4. Klasse, siger Lære Poulsen til "Fyns Venstreblad". Der var ikke megen Tid hertil. Og det er da forøvrigt heller ikke i alle Skoler, at man beder Fadervor, før man begynder Undervisningen.

En Udtalelse fra Førstelæreren.

Til det samme Odense Blad udtaler Førstelærer Johs. Petersen i Dag:

Jeg er ked af denne Sag, for den kan kun bygge paa ondsindet Sladder. Jeg har intet hørt om Sagen før nu. Der har ikke paa noget tidligere Tidspunkt været indgaaet klager til mig over Lærer Poulsen. Danmarks Lærerforening maa tage Sagen op. For hvad kan fremtidige Sladderkampagner ikke føre til. Lærer Poulsen har høje Idealer om moderne Opdragelse, og mon det ikke er hændt enhver Lærer, at han har glemte at rette et Stykke.

Forøvrigt forstaar jeg ikke rigtig "Myndighedernes" Optræden. De plejer ikke at være snerpet hernede. Tværtimod nærmest, hvad man kalder ugudelige! Naa, skriv det ikke for skarpt. Det er ment i al gemyt - lighed.

Apropos "Myndighederne" saa skulde De se, hvad for et Lokum man byder en Førstelærer som har været paa Stedet i atten Aar, men det er en anden Sag. Naa i øvrigt tror jeg, det er helt personlige Ting, man vil Lærer Poulsen til Livs paa. Han er skilt men det skulde dog ikke ligefrem være nogen Forbrydelse.

Saavidt Førstelærerens Udtalelser til Odense – bladet

Ordret afskrift fra Svendborg Avis d. 2 marts 1951.

*"Hundstrup Sogneraad ønsker Lærer Vagn Poulsen fjernet.
Sagen Behandlet på Mødet i Gaar.*

Skolekommissionens Redegørelse, som vi tidligere har gengivet, var til Behandling. Skolekommissionen havde sendt Sogneraadet nogle Klager fra Forældre med Eksempler paa, hvad Skolebørnene havde nedskrevet for at gengive, hvad Lærer Poulsen fortalte dem under Seksualundervisning, og dette Materiale fandt Sogneraadet saa graverende, at det enstemmigt vedtog at forlange, at Lærer Poulsen blev fjernet uden Udsigt for Kommunen til Ventepenge. Med denne Vedtagelse sendte Sogneraadet det tilsendte Materiale tilbage til Skolekommissionen."

Medforfatter Harry Jakobsens erindringer, om personen Vagn Poulsen.

Som jeg husker ham, var han en tynd mand midt i tyverne, hans påklædning var brune uformelige fløjlsbukser, han gik i sandaler. Han var konstant forkølet, og når hans lommetørklæde blev for vådt, holdt han det imod siden på den varme kakkellovn, til det blev tørt.

Med hans påklædning skilte han sig ud fra f.eks. førstelæreren, som gik i jakke og slips. Poulsen kørte på knallert, en Lohmann knallert, jeg husker at denne knallert levede op til navnet: cykel med hjælpemotor. Poulsen brugte konstant pedalerne, idet motoren ikke kunne klare det alene, jeg husker, når han kom kørende, stod der en hvid røgsky efter ham. (En Lohmann knallert kørte på petroleum)

Disciplinen var måske ikke i højsædet imellem os knægte, men Poulsen havde sikkert lært nye under – visningsmetoder. Poulsen var, set med datidens briller, lidt af hvad vi dag kalder en provo. Han skilte sig ud med påklædning og nymodens undervisningsmetoder.

Han var på forhånd dømt til at få en kort tid i Hundstrup. Set med datidens øjne var Poulsen forud for sin tid. Han havde lært nye undervisningsmetoder, som man dengang ikke kunne acceptere. Han blev mødt med mistro, sladder og ondsindede rygter, og da det også kom frem, at han var skilt, var sympatien ikke på hans side. Man kan jo sige at han blev tvunget til at forlade Hundstrup sogn.

Min mor, Cecilie Jakobsen, var valgt i skolekommissionen i den periode, hvor sagen med Lærer Poulsen kørte. Jeg husker ikke at sagen var et samtaleemne hjemme hos os. Min mor har selvfølgelig været med til at tage beslutninger omkring denne lærer. Jeg er bange for at enigheden skolekommissionen var delvis påtvunget, det var ikke populært at have andre meninger. Al denne uro på skolen i den periode gjorde, at en del af mine skolekammerater blev taget ud af skolen og kom i friskole, henholdsvis i Stenstrup og i Vester Skerninge.