

Åbyvej 47 (Hundstrup gl. sogn)

Foto/tekst (HJ og IR)

Type ejendom/navn: Landbrug / "Damgård"

Matr. Nr. 3

Ejerlav: Gundestrup by

(11 alm. Vurd. 1956 – 25 ha- /ejendomsværdi kr- 128,000)



Foto 1950

Historiske oplysninger.

"Damgård" er en af de ældste gårde i Hundstrup sogn.

Første ejer var Christian Jensen år 1664

Næste ejer var Jens Rasmussen år 1702

Næste ejer var Anders Rasmussen år 1733 (Der er tilføjet følgende bemærkning: "Hvidkilde skøde")

Anders Rasmussens søn Rasmus, fæster gården 1755 af Hvidkilde.

Hans Olsen og enken (Her er sikkert tale om Rasmus Andersens enke) fæster gården år 1779

Næste beboer var en søn, Anders Andersen, han står som næste beboer på gården som fæster

Næste beboer var Jens Andersen, søn af Anders Andersen, fæster gården 1847

Jens Andersen frikøber gården fra fæste og får skøde 1855.

Næste ejer af gården, Lars Nielsen, var svigersøn af de tidligere ejere og overtager gården den 21.01. 1902

Lars var født den 28.10. 1866, han dør den 28. 04. 1953. Lars var gift med Maren Nielsen, født den 23.07.

1864, hun dør den 25. 08. 1932. Lars bliver boende på gården efter Marens død, sammen med sin søn og svigerdatter.

Der blev fortalt at Lars Nielsen var en stærk mand som altid arbejdede med i stald og mark. Han deltog i høstarbejdet efter han havde rundet 80 år, selv i den høje alder stak han kornneg op på vognene i høsttiden.

Næste ejer af gården var Carl Nielsen og hans kone Kirstine, de får skøde på Damgård den 03.11. 1941 Carl var var født den 17. 09.1889, søn af de tidligere ejere Lars Nielsen og hans kone Maren. Kirstine Nielsen er født den 28.09 1894. Lars dør den 25. 09.1969 og Kirstine dør den 23.12.1978. Damgård bliver drevet videre af deres søn, Børge Damgård Nielsen og svigerdatteren, Gerda, f. Pedersen.

Damgård nedbrænder den 01.04. 1974 efter branden bliver der opført et nyt moderne stuehus på grunden, huset er i dag solgt og er ikke mere i slægtens eje.

Svendborg avis skrev den 16. 09. 1959

En slægtsgård giver særligt ansvar

Sådan siger Carl Nielsen, Damgård Gundestrup, der i morgen den 17. september fylder 70 år.

"Kirkebogen og dåbsattesten viser at gårdejer Carl Nielsen Damgård, Gundestrup fylder 70 år i morgen. Ellers ville ingen tro det, så ungdommelig som han ser ud, og så lidt præget af alder, han er i alt sin færd. Det må være herligt at passere de 70 i så fin stil. En lille fødselsdagsamtale kom hovedsagelig til at dreje sig om slægten, der har boet på gården flere hundrede år tilbage, ingen ved hvor mange.

Arkivstudier viser, at min slægt har boet på gården i hvert fald siden midten af 1600 tallet, siger Carl Nielsen. Hvem der har haft gården før den tid ved ingen. Indtil 1855 var det en fæstegård, først under Nakkebølle, siden under Hvidkilde. Min bedstefar købte gården til selveje. Men selv om det var fæstere har der ikke været armod alt sammen. Min oldefar skal f.eks. havde været ret velhavende. Han byggede det stuehus vi endnu bor i. Og det har efter den tids forhold været et særdeles velbygget og velindrettet hus. Det står endnu, selv om det er over 150 år gammelt.

Udbygningerne har min bedstefar bygget. Alt sammen solidt egebindingsværk.

De føler dem på en særlig måde knyttet til slægtens gård? – Ja det giver en tryk fornemmelse, at man går der, hvor ens forældre og hele slægten har virket gennem århundreder. Men det føles også som en forpligtelse. Det man har overtaget, skal gives videre til næste led i kæden. Man fåret særligt ansvar, når man overtager en slægtsgård.

Grundig forberedt.

Carl Nielsen fortæller, at den lille by Gundestrup – oprindelig har bestået af 6 gårde og en mølle. En af dem er brudt ned og marken udstykket. De to andre blev ved udstykningen flyttet ud på marken. Men Damgård ligger, hvor den altid har ligget.

Carl Nielsen havde ingen søskende, så overtagelsen af gården kom af sig selv næsten som en forpligtelse. Men han havde også forberedt sig til at tage forpligtelsen op. Et højskoleophold og en vinter på Korinth Landbrugshøjskole suppleret med pladser hos dygtige landmænd gjorde ham vel skikket. Den kærlighed til heste som han stadig har i forhold til midt i en traktortid, fik næring, da han aftjente sin værnepligt ved hussarene, en tid han stadig mindes med glæde.

Af tillidshverv, som Carl Nielsen gennem årene har været betroet kan nævnes: Medlem af Hundstrup sogneråd fra 1933 til 1943. formand for konævnet. Formand for jagtforeningen. Medlem af bestyrelsen for Gundestrup Mejeri. Medlem af tremandsudvalget for tildeling af jord til indeklemte husmænd ..

Hjemmet Damgård er præget af solid hygge og hjertelig gæstfrihed. Her blomster det milde, rodfaste, fynske bondeliv."