

## Åbyvej 49 (Hundstrup gl. sogn)

### Foto/tekst (HJ og IR)

Type ejendom/navn: **Gundestrup mejeri.**

Matr. nr. 2e og 2f

Ejerlav: Gundestrup by

(11 alm. vurd 1956 – ejendomsværdi kr. 150,000)



Foto 1950

#### MEJERIETS FØRSTE BESTYRELSE:

Møller Joh. Jensen, Gundestrup.  
Grd. S. C. Larsen, Gammelgaard.  
„ Kristen Pedersen, Mynderup.  
„ Rasmus Madsen, Vester Aaby.  
Murerm. J. Andersen, Hundstrup.  
Forp. J. P. L. Kragegaard, V. Aaby.  
Grd. A. Rasmussen Krogh, Eskebjerggaard.

#### MEJERIETS FORMÆND:

Møller Joh. Jensen, Jan. 1888—Decbr. 1896.  
Skovfg. N. Rasmussen, Decbr. 1896—Decbr. 1905.  
„ V. Busk, Decbr. 1905—Decbr. 1917.  
Grd. Hans Hansen, Decbr. 1917—Decbr. 1929.  
„ R. P. Elmelund, Decbr. 1929—Novbr. 1932.  
„ M. Hansen, Novbr. 1932 til videre.

MEJERIETS BESTYRERE:

E. Kofoed, 1. Juni 1888—1. Novbr. 1889.  
 R. Vogn, 1. Novbr. 1889—1. April 1900.  
 H. M. Hansen, 1. April 1900—1. Jan. 1933.  
 E. A. Hansen, 1. Jan. 1933 til videre.

Mejeriets Anlægssum 1888: 18,158 Kr.  
 Laan 13,000 Kr.  
 Ishus 1898: 2,000 Kr.  
 Staldbygning og Ostelager 1906: 1,600 Kr.  
 Nye Maskiner 1907—08: 7,000 Kr.  
 Beboelseslejlighed 1909: 4,000 Kr.  
 Grund, Vognport og Omlavning 1912: 3,400 Kr.  
 Andelenes Udbetaling 1912: 6,213 Kr.  
 Ny Maskiner m. m. 1930: 6,000 Kr.  
 Ny Ostelager, Dieselmotor, Køleanlæg m. m. 50,000 Kr.

Mejeriets Brandforsikring 1913: 35,816 Kr.  
 " " 1938: 182,710 Kr.

Mejeriets Gæld 1913: 15,700 Kr.  
 " " 1938: 49,400 Kr.

Nr. 53

Afregning fra Gundestrup Mejeri.

L Opgørelse fra 12/10 til 8/11 1924  
 til Jacoben

Uge- Dag	Leveret:				Pris		Modtaget:						Pris	
	1/2 kg sød Mælk	% Fløde	Fløde- Enheder		Kr.	Ø.	kg sk. Mælk	kg Valle	dl Fløde	kg Ost	kg Smør	Kr.	Ø.	
1.	36			Middel			20						1 00	
2.	38			Fløde %			20						1 00	
3.	38			47			20						1 00	
4.	35			Smørpris			20						1 00	
5.	45			615			20						1 00	
6.	41			Pris pr.			20						1 00	
7.	38			Fl. Enhed			20						1 00	
1. Uge	271	55	1396	2,630	36 71		140							
1.	39			Middel			20						1 00	
2.	40			Fløde %			20						1 00	
3.	40			47			20						1 00	
4.	40			Smørpris			20						1 00	
5.	53			595			20						1 00	
6.	61			Pris pr.			20						1 00	
7.	57			Fl. Enhed			20						1 00	
2. Uge	330	53	1749	2,575	45 05		140							

## Mejeriets 50 års jubilæum år 1938



### Gundestrup Andelsmejeri.

Landmændene i Hundstrup fik omkring 1885 ideen til at oprette et mejeri. Mejeriet skulle opføres som et andelsforetagende, en fælles aftager af mælk fra de mange store som små landbrug i Hundstrup by, men også fra hele sognet, der omfattede Eskebjerg, Sibirien, Mynderup og Sterreby, alle skulle med for at bakke op om det nye fællesprojekt.

Konkurrencen om at få landmændene til at bakke op om det nye mejeri, der blev bygget, var stor. Der blev samtidig bygget mejerier i nabobyerne Ulbølle, Stenstrup, Vester Skerninge, så da byggeriet af det mejeri landmændene i Hundstrup bakkede op om skulle sættes i gang, havde placeringen af mejeriet i Hundstrup en afgørende betydning, da det var en stor satsning for andelstanken at påbegynde et så stort byggeri.

Flere møder har der sikkert været afholdt, for det var altafgørende at alle, små som store landbrug, bakkede op om byggeriet, men også placeringen af byggeriet i Hundstrup var til debat.

Byggeriet placering blev vedtaget til Gundestrup, på grænsen til Vester Åby sogn, og hvorfor nu det? Jo, landmændene i Hundstrup forsøgte at tiltrække leverandører fra de nærliggende sogne, Ulbølle og Vester Åby for at kunne få økonomien til at nå sammen, også selv om afstanden til mejeriet fra Sibirien, Mynderup, og andre steder var større. end hvis mejeriet var bygget i Hundstrup by.

## Indvielse af mejeriet.

Datoen den 25-07-1888 får andelshaverne skøde på mejeriet, den 10-08-1888 stod mejeriet færdigt til indvielse. Der blev ansat mejeribestyrer og mejerister, der skulle forarbejde mælken, og flere lokale landmænd blev ansat til at indsamle mælken hos de mange andelshavere i og omkring Hundstrup, og returkørsel med mælk i mindre spande, til de lokale der havde brug for dette, og restproduktet "valle" fra mælkeproduktionen, blev kørt retur til landmændene, - dette blev givet til grise på gårdene. Denne transport foregik med hest og vogn, og mange har kørt med, når mælkekusken kom på de daglige ture.

Mejeriet kunne i 1938 fejre 50 års jubilæum, hvilket blev fejret behørigt, 11 hestevogne blev fotograferet foran mejeribygningen, og en enkelt bil havde nu vundet indpas i mælketransporten Bilen tilhørte den lokale vognmand Poul Olsen fra Hundstrup. Bestyrelsen til jubilæet bestod af 7 landmænd, der på denne dag blev fotograferet ved siden af de mange ansatte.

I krigsårene 1940 – 45 var der i perioder problemer med at skaffe brændsel til dampkedlen og dampmaskinen. Der blev indgået aftale med Gundestrup mølle om at levere strøm fra møllens vandturbine.

Den mælk der blev kørt til mejeriet, blev forarbejdet til ost og smør, meget gik til eksport især til England, dette smør blev pakket i smørdritler, (en mindre tønne af træ) disse dritler blev fremstillet hos lokale landmænd der havde et særligt håndlag for at arbejdet i træ og tjente en mindre løn ved siden af landbruget.

Mejeriet har igennem årene haft flere mejeribestyrere, Else og Kurt Bjerg var dog det bestyrerpar, som mange husker De boede i huset opført ved mejeriet, her havde bestyrerparret også til opgave at bespise de mejerister, der arbejdede og boede på stedet.

Første oktober 1989 overgår Gundestrup Andelsmejeri til "Landmejeriet Gundestrup I/S" Dermed er en epoke som andelsmejeri forbi.

Mejeriet overgår til privat eje, Hvor en mejeriuddannet, Ole ...?, starter en produktion op med navnet **"Fynske Rygeoste"**

Det lille mejeriblev handlet et par gange, mejeriet er i dag stadig aktivt og ejes af Jørgen Hof. Han har ændret produktionen til "Gundestrup Bryghus".