

Åbyvej 8 (Hundstrup gl. sogn)

Foto/tekst (HJ og IR 2022)

Type ejendom/navn: Beboelse

Matr. Nr.1b

Ejerlav Hundstrup by

(11 alm vurd. 1956 – ejendomsværdi kr.20,000)



(Foto 2020)

Historiske oplysninger

Dette hus blev opført af Øster Skerninge/Hundstrup sogne til pensioneret førstelærer ved Hundstrup skole, Johannes Peder Jøns Johannsen, huset blev færdigbygget d. 18.09. 1905.

Samme år køber Lærer Johannsen huset af de to sogne som aftægt fra sin lærergerning, dette sker d. 02.10. 1905, hvor han får skøde på huset. De to sogne har været såkaldt kirkeligt anneksogne fra år 1500 til 1970, d.v.s de to sogne har haft præstefællesskab.

Lærer Johannsen arbejdede både med skole og kirke, det kan være forklaring på, at de to sogne gik sammen om dette byggeri af omtalte hus.

Lærer Johannsens liv og virke i det nye hus blev dog kort, han dør 25. august 1907, 78 år.



Enken, Theodora Johannsen, bor i huset med sine ugifte døtre, Karita Filippa og Rigmor Mathilde.

Theodora Johannsen (født Seierup) var født i Stenstrup d 5. september 1842, hun dør d. 31. august 1930. 88 år gammel. Begravet i Hundstrup.

Theodora og Johannes får i deres ægteskab, 10 børn, 7 piger og 3 drenge:

Anna Chatarina Filippa Johannsen, født 17.6. 1861 i Slesvig

Karitha Filippa Nielsine Johannsen, født 17.12 1864 i Kirkeby

Dagmar Sigrid Johansen, født 5.5.1867 i Hundstrup

Ragnhild Ingeborg Johannsen, født 1870 i Hundstrup

Boghart Kaj Jøns Johannsen, født 5.8.1872 i Hundstrup

Rigmor Mathilde Gustava Johannsen, født 4.6.1875 i Hundstrup

Gustav Thomas Jøns Johannsen, født 10.4. 1877 i Hundstrup

Karl Gustav Jøns Johannsen, født 28.4.1878 i Hundstrup

Johanne Astrid Johannsen, født 25.3. 1881 i Hundstrup

Thora Valborg Elisabeth Johannsen, født 3.5.1884 i Hundstrup

Ved lærer Johannsens fratrædelse som skolelærer 1905, blev der af skolens elever indsamlet til en gave, - dette var en flot gyngestol. Ligeledes blev der af sognets beboere, igangsat en underskrift - indsamling som en hyldest til den afholdte lærer.

og Haabets Hjorne vil over dit Hjem
i Glæde og Braalindt spæde.

(Andstjernen)

Kærligste Adresse fremkommen som et Forrøj paa at holde den Kærligste
Kærlighed og Højagtelse Deres gamle Elever, saavel som andre Lognets Bør
boere nærre for Dem.

Igenom de mange Aar, De har haad det Hver at erklære, vejlede og
drage Ungdommen her i Lognet, har Foruud fra hemsent stadig klinget
gennem Deres Virksomhed, hvorfor vil ogsaa denne er blevet til en rigtig
Velsignelse for de mange, der er udgaat fra Deres Skole.

"Kærlighed er Kraft," hedder det i vor Tit. "Lys over Landet," caetera der
De har opfaet dette paa rette Maade. De vidste, at uden Livets Træ kan
Kærlighedens Træ blive en Fortabelsel og at Lys uden Varme fyger sine
stjerner og derfor blev Deres Skole først en Skole for Livet og siden i and
Række en Kærlighedsskole, for at Livet kan leves saa rigt og fyldigt
som muligt. Naar De nu i Deres Livs Aften er tilbage paa
det lange Tiderum, De har virket iblandt os, er det med en vis
Demot, De ser den Tit inside, da De skal nedlægge Deres egenly
Lidsgering i andre Haender; men vi vil haabe og bede Vorherre,
at De end i mange Aar, sammen med Deres profatte Hustru,
maa paa Lov til at heles en glad Alderdom iblandt os, og
at Deres Hjem, som hidtil maa blive et Ligt, som vi gerne
gæste, og hvor vi kun vil faa et mildt Blikke og det skal være
"om Lys for dem blev Lovens anstand, den blev til Folket, den
blev til Trode, som godt begyndt er Dagen godt fuldendt, og lige
lyftig er den Aftenrode."

Kærligste Lognet den 30 Desember 1905

Johs. Mackeprang m. Hustru, Godsejer, Tjindholm
Jens Kristensen, Huusmand og Kone, Kærligste Mark
Niels Povlsen og Kone, Huusmand, Kærligste Mark
Kasper Hansen og Kone, do. do.
Peder Paulsen, Gaardejer, Galthjarnen, do.
Jens Johan Rasmussen og Kone, Huusmand, do.
Hans Nikolajens Enke, Husejer, do.
Poul Chr. Olsen og Kone, Huusmand do.

1868 - 1906.

Til

Hr Lærer Joh. P. J. Johannsen, Hindsdal,

et hans Fædrelse som Skolelærer, den 1 Januar 1906

Tak for din Gæmning den lange Dag!
Nu lækker det ad de Tider,
der Solen synker til Fugleslag,
gaar ned bag de grønne Linder.
Hver Dag er nu lang og Aftiden god
du over i Hjem og Skole.
Fordi du elskede Sandhed blot
Vi trykklærte os af dig stole

Og at din Gæmning har båret Frugt,
for Skæmmingskiden er inde,
derom skal vidne, hvad godt og smukt
du har din Drengs Kam færd
og Fugleflokken, du lærer gær
om Livets del bedste Lykke,
li bringe vi dig vor Hilsen og
idd vi dig ønske til Lykke!

De ego Sange li er Livets Aar,
de kræfter gaar til Lide,
men all som Tidens med Naturen gaar
vil Agerens over dig smile
som Blomster omme vil del søgte fra
af Mændenes Blomsterbede

Niels Nielsen, Flintholm
 Andreas P. Hansen og Kone, Hvidstrup, Mark, Hund.
 Hans Kr. Larsen og Kone, Hvidmønt do.
 Laurits Olsen og Kone, do. do.
 Jakob Jakobsen, Gaardejer do.
 Hans Mathias Jensen og Kone, Hvidmønt do.
 Kristoffer Henriksen og Kone, do. do.
 Anders Henriksen Land, do. do.
 Niels Conrad Jørgensen og Kone, Hvidmønt, Hvidstrup, Mark.
 Anders Rasmussen og Kone do. do.
 Knud Larsen og Kone do. do.
 Niels Henning Hansen, Gaardejer do.
 Anders Pedersen Lütke, Langeskov
 Hans Peder Pedersen, Angk. do.
 Rasmus Pedersen og Kone, Hvidmønt, Langeskov
 Anders Christensen, Angk. do.
 Karl Hansen, Hvidmønt, Hvidmønt, do.
 Pauline Larsen, Sygepleje, Hvidstrup
 Jens Hansen, Hvidmønt, do. og Kone
 Karl Kristian, Bøkker do. og Kone
 Karl Hansen Allmann, Angk. do.
 Lars Larsen, Angk. Hvidstrup, Mj.
 Vilhelm Hansen, do. do.
 Peter Nikolajsen do. do.
 Andreas P. Hansen og Kone, Hvidmønt og Trinder, Hvidstrup
 Lars Frederik Hansen og Kone, Hund. Hvidstrup, Mj., do.
 Hans Allmann, Hvidmønt, Hvidstrup og Kone
 Anders Nielsen, do. do. do.
 Jens P. Larsen, og Kone, Væver, Hvidstrup
 Lars Mikaelen og Kone do. do.
 Peder Poulsen do. do.
 Hans Jørgensen do. do.
 Lars Kragh og Kone, Tækkemager do.
 Kirstine Kragh do.
 Peder Pedersen og Kone, Hvidmønt do.

Kristine Rasmussen	Gundstrup
Johan Jensen, Kille og Kone	do.
Ehr. Christensen, Kild. og Kone	Kiindstrup
Lavrids Jakobsen, Kild. og Kone	Skerruby
N. L. Nielsen, Kild. og Kone	Gundstrup
Rasmus Pedersen, Kild. og Kone	do.
Henrik Jensen, Killebygger	Skerruby
Morten Klavsens, Kild.	do.
Ligrid Hansen Sterregaard	do.
Niels Hansen Tare	do.
Hans Hansen, Guld og Kone	Pilehus
Peder Hansens Enke	do.
Lars Nielsen Dangaard og Kone	Gundstrup
Lars Hansen Semal og Kone	do.
Jens Solyst og Kone	Skerruby
Kristjan Hansen (dren)	Gundstrup
Rudolf Pedersen	do.
Kirstine Hansen	do.
Marie Larsen	do.
L. P. Andersen, Kilde og Kone	Sjynggaard
Martin Andersen	do.
H. J. Nielsen, Guld.	Kiindstrup
Johannes Madsen	Eskebjerggaard
N. Bisk, Skovfoged og Kone	Pallebokestedet
N. Pedersen, Kild. og Kone	Pilehus
Niels Hansen Degre, Kild. og Kone	do.
Kristen Olsen, Løns	do.
Ehr. Petersen, Guld og Kone	Eskebjerg
Lars Hansen, Kild. og Kone	do.
Knud Knudsen, Tømrer og Kone	do.
Peder Andersen og Kone	do.
Rasmus Kroq, Guld og Kone	Eskebjerggaard
L. P. Semal, Guld. og Kone	Gundstrup
Morten Christensen og Kone	do.
Niels P. Nielsen, Guld. og Kone	do.

Niels Kragh, Skomager Karling, Hvidestrup	
Anders Krogh, Skomager af Høne	do.
Kirstine Holm	do.
Rasmus Jakobsen og Høne, Hund.	do.
Kaus Brandt og Høne	do.
Niels Peder Madren, Smed og Høne	do.
Kr. Kristensen	do.
L. H. Hvitfeldt, Slagter og Høne	do.
Jens Rasmussen, Tømrer og Høne	do.
Ole K. Karlén, Hjelmand og Høne	do.
Jens Hansen, Smed	do.
Kaus Peder Hansen, Smed og Høne	do.
P. B. Jensen, Smed og Høne	do.
M. K. Nielsen, Robmand og Høne	do.
P. Jacobsen, Møller og Høne, Ellerbos Mølle	
L. Larsen, Kreaturhandler og Høne, Hvidestrup	
Kristian Hansen, Smed og Høne	do.
Kaus Bondesen, Bøtte	do.
K. H. Holm, Robmand og Høne	do.
Kaus Larsen, Hund. og Høne	do.
H. C. A. Moosmann, Smed og Høne	do.
Henrik Jørgensen, Ungk.	do.
Kaus Kjøgaard	do.
Marie Kjøgaard	do.
M. B. Kjøgaard	do.
N. P. Nielsen	do.
A. Holm, Lærerinde	do.
K. M. Hansen, Slagter og Høne	do.
Niels Rasmussen, Skovfoged og Høne	Hvidestrup
Rasmus Holm, Smed og Høne	do.
Rasmus Olsen, Hund. og Høne	do.
H. H. Hansen, Mejeribøtger og Høne	do.
Johannes Pedersen	do.
Bertel Pedersen, Smed og Høne	do.
Karoline Josefine Pedersen	do.

Valborg Jensen	Egeense
Sofie Olsen Møllersvend	
Kas Jensen, Guld. og Kone	Myndstrup
Jens Pedersen, Guld. og Kone	Bremerhus
Kas Peter Pedersen, Guld. og Kone	Myndstrup
Rasmus Rasmussen, Guld. og Kone	do.
Jørgen Larsen, Guld.	do.
Niels Nielsen	do.
Marie Hansen	do.
Milie Jørgensen	do.
Kas Larsen, Guld. og Kone	do.
Lavits Larsen	do.
R. Rasmussen, Købmand	do.
Ditlev Povlsen, Møller, og Kone	do.
Niels Mikkelson, Tømrer, og Kone	do.
Loren Nielsen, Logmester, og Kone	do.
Jens Peter Romann, Guld. og Kone	do.
Henrik Krog, Guld. og Kone	do. Hvidstrup
Rasmus Henrikson Krog	do.
Niels Mortensen, Vejmand	Myndstrup
Morten Mortensen med Familie	do.
Lars Jørgensen, Tømrer	Hvidstrup
Loren Jensen, Guld. og Kone	do.
Andet Nielsen Børgaard og Kone	do.
Jens Johan Nielsen Børgaard	do.
Pastor Ohlenschläger	Peterskjerme
Rasmus Pedersen, Tømr. og Kone	Hvidstrup
Kas Høgggaard, Møllersvend og Kone	do.
Jakob Maden, Hølgør og Kone	do.
Rasmus Nielsen Bager, Guld. og Kone	do.
Marie Skytte, Syge	Myndstrup
Peder Pedersen, Ungk.	do. Hvidstrup
Kas Larsen, Guld. og Kone	do. Hvidstrup
Johann Bruun	Hvidstrup

Valborg Jensen	Egeuse
Sofie Olsen Møllerevent	
Kas Jensen, Lnd. og Kone	Mynderup
Jens Pedersen, Lnd. og Kone	Bremehus
Kas Peter Pedersen, Lnd. og Kone	Mynderup
Rasmus Rasmussen, Lnd. og Kone	do.
Jørgen Larsen, Lnd.	do.
Niels Nielsen	do.
Marie Hansen	do.
Mikl. Jørgensen	do.
Kas Larsen, Lnd. og Kone	do.
Lavits Larsen	do.
R. Rasmussen, Købmand	do.
Ditlev Povlsen, Møller, og Kone	do.
Niels Mikkelson, Tømrer, og Kone	do.
Soren Nielsen, Loguepost, og Kone	do.
Jens Peter Rasmussen, Lnd. og Kone	do.
Henrik Krogh, Lnd. og Kone	do. Hvidestrup
Rasmus Henrikson Krogh	do.
Niels Mortensen, Vejmand	Mynderup
Morten Mortensen med Familie	do.
Lars Jørgensen, Tømrer	Hvidestrup
Soren Jensen, Lnd. og Kone	do.
Anders Nielsen Bøgaard og Kone	do.
Jens Johan Nielsen Bøgaard	do.
Pastor Phlenschlager	Peterskjær
Rasmus Pedersen, Lnd. og Kone	Hvidestrup
Kas Høgggaard, Møllerevent og Kone	do.
Jakob Maden, Hølgør og Kone	do.
Rasmus Nielsen Bager, Lnd. og Kone	do.
Marie Skjtte, Syge	Mynderup
Peder Pedersen, Ungk.	do. Løjtn. Møll
Kas Larsen, Lnd. og Kone	Peterskj. Vore
Johann Bruun	Højby

Johannes Jøns Johannsen dør i sin aftægtsbolig den. 25. august 1907
Avisen skrev et mindedig:

Til lærer Johannsens minde.

Nu farvel du vor faderlige ven, hvil i fred til opstandelsens morgen
Da støvet oprejses til møde igen, med sjælen i herlighedsborgen.
Du som børneven satte et minde dig smukt, og som livligt fortæller dit virke.
Har båret iblandt os uvisnelig frugt, det vi kendes i hjem og kirke.
Du som pegede for os med seerens blik, ud over forskrækkelsen grave.
Og løfte vort syn så poetisk vi fik et indblik i edens have.
Som lærken så frejdigt så frisk så from, flyver vejen den lige mod himlen.
Du viste fra jorden over døgnets dom, går vejen over stjernehimlen.
Thi love vi nu ved din bære her, dit navn vil vi holde i ære.
Vor gode, vor trofaste lærer kær, velsignet dit minde skal være.

Datteren Karitha Filippa blev den af lærer Johannsens børn, der blev mest kendt i Hundstrup, ja navnet Filippa blev senere kendt langt uden for Hundstrups grænser. Hun lagde som historien fortæller en æblekerne i en urtepotte, spiren voksede op og blev senere til det berømte Filippa træ.

Avisen skrev dengang:

I 1877 skete der noget, som skulle gøre skolen i Hundstrup og lærer Johannsens navn kendt over det ganske land, ja endda langt ud over landets grænser.

Den næstældste af døtrene Karitha Filippa, havde en dag været på besøg hos en skoleveninde. De to piger havde været en tur i skoven, og der havde de fundet et vildtvoksende æbletræ, der bar nogle dejlige æbler. Naturligvis kunne pigerne ikke lade være at plukke nogle af dem.

Da Karitha Filippa var på vej hjem, kom hun i tanker om, hun havde netop lært i skolen: Hvis man lagde en æblekerne i jorden kunne man få et stort æbletræ ud af det.

Hun gemte to kærner fra æblet hun havde spist på vejen, og da hun kom hjem, listede hun sig til at putte disse to kærner ned i jorden i to af mors urtepotter. Den lille Filippa har sikkert gået spændt og kikket, og pludseligt en dag skød der to små planter op i urtepotterne.

Nu måtte hun jo gå til bekendelse og fortælle sin mor, at det var hende der havde lagt kærnerne ned ved siden af blomsterplanterne.

De to træer voksede godt, og da de blev store nok, fik hun lov af sin far til at plante dem i skolehaven. Samme sommer var det så uheldigt, at en løsgående ko var kommet ind i haven, den satte det ene af de små træer til livs. Det træ der overlevede koens besøg, klarede sig godt og voksede frodigt.

Filippa har sikkert plejet og passet træet og glædet sig over at se det vokse. De voksne og de mere kyndige var derimod ikke særlig begejstret for træet, der voksede op vej gavlen af skolen. Træet

var ikke særligt kønt, det havde lange risede kviste, og havde Filippa ikke bedt for sit træ, var det sikkert blevet fældet inden man havde set, hvad det kunne udvikle sig til.

Nu fik det lov at blive stående på sin plads, og efterhånden udviklede det sig til at blive et pænt træ. I 1883 blomstrede det for første gang, dog uden at sætte frugt. Året efter bar det 3-4 æbler, men de blæste ned inden man nåede og få smagt på dem.

I 1885 bar træet rigtig mange æbler, men også dette år var man uheldig. Æblerne blev på grund af deres smukke farve, plukket alt for tidligt, så da fandt man heller ikke ud af hvilket dejligt æble Filippas "grimme" træ bar. Først i slutningen af september 1886, opdagede man hvilket fortræffeligt æble man havde frembragt i skolehaven i Hundstrup. Nu måtte lærer Johannsen indrømme over for sin datter, at det var godt, at hun dengang for år tilbage, gerne ville beholde sit æbletræ og havde fortalt hvor dejligt det æble smagte, som hun havde plukket i skoven.

Æblet forstod faderen Johannes Johannsen at sætte i produktion, han solgte podekviste til hele landet, hvilket betød at æblet blev udbredt langt uden for Hundstrups bygrænse. Også Kongen sendte lærer Johannsen "Filippa æbler" ind til, han fik for dette, en anerkendelse tilbage fra kongehuset, hvilket var den bedste reklame for æblet fra Hundstrup

Æblet er i 1888 tildelt Det Kgl. Danske Haveselskabs certifikat af 1ste klasse.

Efter Johannes Johannsen er gået på pension når han at opleve, at der bliver bygget til Hundstrup skole. Nybygningen skulle forlænge skolen i den retning, imod den aftægtsbolig hvor den gamle lærer nu boede, men netop ved gavlen af den gamle skolebygning stod Filippa - træet. Det var på tale at fælde træet, men en flok borgere i byen fik ideen til at træet skulle flyttes, hvilket ikke var så ligetil. Træet var igennem årene vokset sig stort.

Flytningen blev en opgave for byens mænd, der blev med håndkraft, gravet en rende fra skolens gavl til den nye placering, da rodnettets omkring træet var gravet fri, trak flere heste træet gennem renden til den nye og blivende plads, mellem skolebygningen og den oprindelige lærerbolig. Og på den plads står det gamle træ. Filippa - træet har i mange år været fredet, et bevis herpå er en kobberplade med en forsvarlig kæde. På kobberpladen står der: **Fredet 27-8 1937.**

Hvad var grunden til lærer Johannsen kom til Hundstrup.

Johannes Peter Jøns Johannsen blev født den 14.4. 1835 i Sylvsted i Slesvig. Allerede da han var 16 år blev han ansat som lærer ved skolen i Bergenhusen. Senere kommer han til Sydfyn hvor han tager embedseksamen på Skårup Seminarium, eksamen afsluttede han i 1858. Det var også her på Sydfyn han traf sin kommende kone, Theodora Wilhelmina Seirerup.

Johannes og Theodora bliver viet i Stenstrup kirke den 8. juni 1860. Johannes var 25 år og Theodora var 17 år gammel. På grund af brudens alder, skulle de have kongebrev.

Slægten Johannsen stammede fra Skæggerød i Nørre-Brarup sogn i det østlige Angel. Johannes Peter Jøns Johannsen havde to brødre, Thomas Jøns Johannsen født den 30.8.1832 og Gustav Jøns Johannsen født den 02.08. 1840. Ligesom Johannes blev Thomas også uddannet lærer fra Skårup

Seminarium, Gustav tog sin lærer eksamen fra Tønder Seminarium. Lærergerningen var de tre drenge præget til gennem deres far og farfar, der begge var uddannet skolelærer.

De tre drenges forældre var, Burchard Freidrich Johannsen og Anna Chathrina Johannsen.

Lærerparret rejste efter, at Johannsen havde færdiggjort sin eksamen, tilbage til Sønderjylland hvor han blev ansat som lærer ved skolen i Rydde, Sattrup sogn i Hertugdømmet Slesvig. Det var også i Rydde parret fik deres første barn, en datter der blev døbt, Anna Chatarina Filippa Johannsen.

Efter krigen 1864 taber Danmark området Slesvig-Holsten til Tyskland. Lærer Johannsen mister sit lærerjob ved skolen i Rydde, ja det fortælles at Prøjserne jagede familien bort fordi de var dansk sindet.

Efter dette rejste familien tilbage til Sydfyn, hvilket også skyldes at Theodora havde et særligt forhold til denne egn, hun var barnefødt i Stenstrup, og længedes hjem til sin familie.

I Svendborg fik lærer Johannsen arbejde som hjælperlærer ved Svendborg Borger og Friskole, et arbejde han havde i to år. Ved Filippas fødsel d.17.12 1864 bor familien Johannsen i Kirkeby sogn Ved Filippas dåb i Kirkeby kirke, bor familien i "Caspar Antonsens" hus i Egebjerg, ifølge kirkebog. Lærer Johannsen søgte og fik lærerembedet, som lærer og kirkesanger ved Hundstrup skole og kirke den 29. juni 1868. Lærer Johannsen og hans familie blev kendt i hele Hundstrup sogn. Han blev gennem sit arbejde, en meget afholdt lærer i sognet, han havde en medfødt evne til at lære sognets børn, regning, læsning, kristendom og sang. Der blev dengang fortalt at Johannsen var en streng, men retfærdig underviser.

Lærerlønninger på den tid var lave, (I 1895 tjente en lærer 1712 kroner om året) Johannsens løn som lærer var lavere, fordi embedet var på landet. Heldigvis hørte der et jordstykke til lærerboligen, der havde familien diverse grønsager, der var plads til høns og et par grise til opfedning.

Børnehjemmet.

Historien fortæller at en pige kom i ulykke, hun blev gravid, hvilket dengang ikke var velanset, især når man ikke var gift. Hvem var denne unge pige? Ja hun var datter af lærer Johansens ældste datter, Anna Chatharina Filippa Johannsen der var gift med Johan Jørgensen der var født 29.7. 1859. Han var søn af væver Hans Jørgensen og hustru, Maren Jørgensdatter fra Hundstrup.

Anna Chatharinas mand, Johan Jørgensen blev uddannet skolelærer og var i mange år lærer ved Øster Skerninge skole. Dette lærerpar fik 9 børn i deres ægteskab, Hans Theodor født 15.9.1859, Peter Martinus født 29.12.1886, næste barn var en pige født 07.05.1888, pigen dør inden dåben, næste barn Anna Johanne født 25.10.1889, Inger Theodora født 01.08.1891, Mary Filippa født 28.11.1893, Gustav Johannes født 01.01.1896, han dør før fremstilling i kirken, næste barn får samme navn som sin afdøde bror, Gustav Johannes født 29.12.1896, næste barn Johan født 27.02.1898.

I denne børneflokk skal interessen være omkring datteren Mary Filippa, hun har som sine andre søskende, haft en god barndom i Øster Skerninge, men det unormale for denne tid skete i 1913, hvor datteren som 20 årig og ugift, blev gravid med en ung mand der ikke er skrevet noget om.

Denne graviditet var ikke velanset, så den unge pige bliver sendt op til sin morbroder Gustav Johansen og hans kone Elita, de var købmands par i Lading, ligger mellem Århus og Viborg, langt væk fra Øster Skerninge og Hundstrup, dette for at ingen skulle få mistanke om hvad der skulle ske.

Mary Filippa føder 04.07.1914 en datter, denne datter bliver d. 19.07.1914 døbt i Lading kirke hvor hun fik navnet Ulla Vedel Jørgensen. Familien ville dog ikke bortadoptere pigen, eller miste barnet af syne, derfor opretter mormor Theodora og moster Karitha Filippa hjemme i Hundstrup, et børnehjem for piger der er kommet i ulykke, et sted hvor pigerne kunne aflevere det barn der var kommet ud af dette.

Karitha Filippa forblev ugift hele livet. Hun var den eneste af lærer parrets børn der blev boende hjemme i Hundstrup, der passede Filippa, ud over pigerne i børnehjemmet, også sin gamle mor, det blev fortalt at pigerne var glade for Filippa, hun opdragede disse småpiger, som var de hendes egne, og ved siden af arbejdet som plejemor syede hun også for sognets beboere. Filippa bliver på et tidspunkt syg af gulsot og bliver indlagt på Svendborg sygehus, hvor hun dør den 16.4.1923

Billeder af Karitha Filippa og hendes symaskine

(Symaskinen er i dag i privateje)



Den eneste der nu kan overtage arbejdet med deres gamle mor og børnehjemmet, var Filippas søster Rigmor, hun var også ugift, men var husbestyrerinde hos en grosserer i Horsens, et arbejde hun var meget glad for.

Hun var dog nødt til at komme hjem til Hundstrup for at passe hus og børnehjem. Rigmor opdragede pigerne på en helt anden måde end Filippa havde gjort, hun var strengere med mere disciplin, dette skulle pigerne lære at affinde sig med, og der blev snakket i byen, for Rigmor gjorde forskel på de tre piger, som var i pleje på dette tidspunkt, Ellen, Lisa og Ulla.

Ellen, som var den yngste af de tre piger, blev forkælet. Ellen Larsen født i København 3. juli 1922, hun kom i pleje i Hundstrup tre år gammel.

Ellen Larsen arvede som voksen huset i Hundstrup efter sin plejemor, Rigmor Mathilde.

Som voksen fik Ellen en læreruddannelse, og blev lektor på Århus universitet. Huset i Hundstrup blev nu lejet ud, men i alle ferier kom Ellen på besøg, han havde en lille lejlighed på første sal og nød Hundstrup, hvor hun var vokset op. I disse ferier gik Ellen ofte en tur i Hundstrup med sin dalmatinerhund.

Ellen Larsen havde inden sin død den 05.09. 2011. skrevet, at huset her i Hundstrup skulle testamenteres til menighedsrådet ved Hundstrup kirke, samt et økonomisk beløb der hvert år blev uddelt efter de kriterier, der er lagt til grund for hvad Ellen selv var med til at bestemme.

Ellen er begravet i samme gravsted som sin plejemor, Rigmor Mathilde.

På Ellens gravsten står der, "Du gjorde en forskel"

Plejebarnet, Ulla Vedel Jørgensen fik sammen med de andre to piger, trods alt en god barndom i lærerboligen i Hundstrup, det fortælles at lærerparret fra Øster Skerninge, ofte kom cyklende på besøg søndag eftermiddag, for at besøge familien, men også for at følge deres barnebarns opvækst, dog uden nogensinde at røbe hemmeligheden om familieforholdet.

Ulla voksede op som andre børn, hun var poetisk anlagt, hvilket kan læses i nogle vers hun skrev, og særligt et i 1930, ved at læse versene kan hemmeligheden omkring hendes biologiske mor, godt være røbet.

Ulla skrev dette vers:

Der er et navn som al min glæde rummer.

Men også hver en smerte, hvert et savn.

Et navn som gemmer

Al min fryd og kommer så stort og trykt en havn

Det navn er moder, findes der andet

så jubeltungt, så fyldt med stille fred

og dog så sorigblandet

fordi jeg kun af navn, min moder ved.

Gustav Jøns Johannsen.

Lærer Johannes Johannsens broder, Gustav Jøns Johannsen, blev boende i Slesvig, der var han ivrig forkæmper for arbejdet med at fremme danskheden i landsdelen, et arbejde der bragte ham ind i den Tyske Rigsdag i Berlin. Gustav Henrik Jøns Johannsen var hans fulde navn, han var den af brødrene der gennem sit arbejde, fik den største omtale for sit virke i Sønderjylland

Med færdiggjort læreruddannelse blev Gustav i 1862, ansat på skolen i Langballe i det nordlige Angel. Efter den Slesvigske krig i 1864 blev han som dansksindet afskediget af det preussiske skolevæsen. Derefter tog han til Flensborg, hvor han begynder sin journalistiske og politiske karrierer. Han drev en dansk boghandel, og i 1869 stifter han dagbladet Flensborg Avis, som han udgav til 1883, hvor han blev afløst af Jens Jessen. Der blev sagt at avisen under ham fulgte en moderat politisk linje.

I 1881 blev Gustav Johannsen med 60 % af stemmerne i Flensborg by, valgt ind i den tyske rigsdag i Berlin, og desuden valgt til den preussiske landdag. I rigsdagen repræsenterede han valgkredsen Flensborg-Aabenraa, i årene 1881-1884 også valgkreds Haderslev-Sønderborg.

I årene 1886-1901 i landdagen, krævede han bl.a. ophævelse af bestemmelserne om tysk skolesprog i de dansktalende områder i Sønderjylland. Siden 1889 var han medudgiver af de Sønderjyske Årbøger, og efter 1891 var han direktør for Sparre og Lånekassen for Flensborg og omegn.

Gustav Henrik Jøns Johannsen dør den 25. oktober 1901, og er begravet på Møllekirkegården i Flensborg, hvor der rejst et mindesmærke til ære for ham

Også en af de danske skoler i Flensborg er opkaldt efter Gustav Johannsen.

Ved Gustav Jøns Johannsens død skrev Flensborg avis:

Gustav Johannsen:

Ej han svang den blanke Klinge

Funklende med stålets glans.

Dog han var en ædel stridsmand

Og en heltekrans er hans

Iblandt kransene som hænger

I vor Moders Mindehal

Den Æreplads skal eje

Og den løn ej falme skal

Sønderjyllands, mange Sønner

Værdigt til Mindesang

Og hvis Dåd vor Saga gemmer

har du fostret på din Vang

Ingen Søn dog mere trofast

mere Kærlig, mere øm

har du haft end ham,

der nu vågnet op fra Jordens Drøm

Sværet han Kampen brugt

Var det djærve Sandhedsord

Der til sidst dog Sejre skal vinde

Over Løgneren her på jord

Ej en Fodsbred kunde vige

Han fra Sandhed og fra Ret

Og hans Fjender selv må vige

At hans Skjold var uden Plet

